

Bình luận:



NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM LẠI DỞ TRÒ GÌ ĐÂY?

Từ Linh

Như quý thính giả đã biết, ngày 13-6-2009 vừa qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giam khẩn cấp luật sư Lê Công Định, với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” và “Âm mưu lật đổ chính quyền” vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự của chế độ. Giữa lúc công luận trong và ngoài Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình, Hoa Kỳ và các chính phủ dân chủ, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng đòi hỏi mạnh mẽ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc vô điều kiện cho luật sư Lê Công Định, thì chiều ngày 18/06/2009, cục an ninh Việt cộng đã tổ chức họp báo nhằm công bố việc ông Lê Công Định “thừa nhận hành vi phạm tội” và đã cho báo chí nhà nước công bố “lời nhận tội và xin khoan hồng của luật sư Lê Công Định”. Ngay sau cuộc họp báo, báo chí trong nước vốn là những cái loa tuyên truyền độc quyền nhà nước, đã nhanh chóng loan tin, với cả hình ảnh các trang viết tay được cho là của ông Định tự khai báo, cùng một số đoạn băng hình quay cảnh ông Định đọc nội dung bản tự khai..

Trước Sự thê bất ngờ đối với công luận, nhưng không làm ngạc nhiên nững ai có kinh nghiệm về thủ thuật điều tra của công an cộng sản, câu hỏi được đặt ra là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dở trò gì đây?

Theo nhận định của nhiều người am tường và có kinh nghiệm về các thủ đoạn gian manh của cộng sản, thì đây rõ ràng là một màn kịch do an ninh Việt cộng dàn dựng như kịch bản trước đây họ đã làm với chiến sĩ Võ Đại Tôn và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Có khác chăng là Việt cộng đã không dám đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý và luật sư Lê Công Định ra trình diện trước báo chí như trường hợp chiến sĩ Võ Đại Tôn. Vì chiến sĩ võ đại tôn đã lợi dụng cuộc họp báo để phản cung, tố cáo sự gian manh của công sản chứ không nhận tội công khai theo yêu cầu của Việt cộng để tuyên truyền. Nếu so sánh việc luật sư Định "khai nhận tội và xin hưởng khoan hồng" với trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý, người cũng từng bị bắt với tội danh chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, thì như linh mục Nguyễn Văn Lý từng nói ***tất cả những điều gì ông tuyên bố khi còn ở trong vòng kiểm toả của công an cộng sản là không thể nào tin được***. Vì thực tế sau khi phải trả tự do trước hạn tù cho linh mục Nguyễn Văn Lý do áp lực quốc tế, cha Lý vẫn tiếp tục đấu tranh ôn hòa cho tự do, dân chủ và nhân quyền và lại bị cộng sản bắt cầm tù cho đến nay.

Trường hợp luật sư Lê Công Định cũng vậy, cho dù luật sư Định có thực sự đã viết và tự đọc những “lời nhận tội và xin khoan hồng” thì điều này vẫn không có giá trị gì, vì đó là kết quả của các thủ thuật điều tra, không cần tra tấn thể lực cực hình, mà bằng khủng bố tinh thần mà an ninh cộng sản từng áp dụng hòng làm mất ý chí nghị lực để ép buộc được các bị can phải khai nhận tất cả những điều họ muốn, dù các bị can không làm. Chẳng hạn trong cái gọi là bản tự khai nhận tội và xin khoan hồng của luật sư Lê Công Định, căn cứ buộc tội là những hành động tham gia các khóa huấn luyện kỹ thuật lật đổ chính quyền do đảng Việt Tân tổ chức ở Thái Lan, thì đã bị người đứng

Bình luận

đầu tổ chức này phủ nhận, cũng như những hoạt động liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Sỹ Bình và đảng Nhân Dân Hành động đều đã bị phủ nhận.

Mặt khác, cái gọi là bản tự khai nhận tội và xin khoan hồng là hoàn toàn trái với bản chất, nhân cách, khí phách của luật sư Lê Công Định từng được thể hiện trong các lần biện hộ trước tòa cho luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, và qua các bài viết, trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế mà công an dùng làm bằng chứng kết tội ông. Một bản chất, nhân cách và khí phách đúng thực của luật sư Lê Công Định, vì nó được thể hiện trong một quá trình thời gian dài và trong khung cảnh sống đời thường, không bị khủng bố kìm kẹp của công an, với những bài viết bộc lộ hào khí và bầu nhiệt huyết của một người trẻ, có kiến thức rộng, thiết tha với lý tưởng tự do, dân chủ, chỉ muốn đóng góp trí thức cho công cuộc cải tổ chính trị, dân chủ hóa đất nước một cách hòa bình. Vậy mà chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam vẫn không tha, mặc dù nhiều bài viết trước đây của Luật sư Lê Công Định, và không ít ý kiến của ông đã được báo chí trong nước giới thiệu, trích dẫn - kể cả tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng Đảng Việt Nam, và báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận chính thức của thành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, báo Pháp luật v.v... dù những ý kiến này không kém phần mạnh mẽ so với những bài viết, ý kiến của ông trên các đài phát thanh quốc tế hay diễn đàn điện tử.

Tự chung bắt giam luật sư Lê Công Định, một luật sư trẻ, nhiệt huyết, đầy tài năng, rồi truy tố một tội danh quen thuộc theo điều 88 Bộ luật hình sự của chế độ, từng áp dụng cho những người bất đồng chính kiến, tội “Chống phá chế độ và âm mưu lật đổ chính quyền”, tất cả đều nằm trong ý đồ nhất quán, là trấn áp mọi mầm mống đe dọa đến sinh mạng chính trị của cộng đảng và chế độ độc tài toàn trị. Sau khi triệt hạ những cây viết trung thực giới báo chí bằng các bản án điển hình dành cho hai nhà báo chính dòng của báo Tuổi Trẻ và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức Blogger Điều Cày, chế độ đã xiết chặt quản lý lại được giới báo chí.

Nhưng sau khi bỏ tù được hai luật sư dân chủ Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, sách nhiễu, triệt hạ hành nghề của luật sư Lê Trần Luật, vẫn không bịt miệng được giới luật sư. Luật sư Cù Huy Hà Vũ vẫn dùng thể hợp pháp khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vi phạm luật khi ký quyết định cho khai thác các quặng mỏ Bauxit, và luật sư Lê Công Định vẫn dùng quyền tự do ngôn luận để nói, để viết những điều ích quốc lợi dân song nghịch nhĩ với nhà nước. Bắt và truy tố luật sư Định trước, vì thế và lực có khác với luật sư Vũ vốn là con cháu bậc công thần của chế độ, với ý đồ răn đe giới luật sư nói riêng, trí thức trong nước nói chung. Nay trước áp lực mạnh mẽ của quốc tế, kịch bản “tự khai nhận tội và xin khoan hồng” lại được công an chế độ tái bản dùng cho luật sư Định nhằm hiệu quả hai mặt: Đối ngoại, làm mất căn bản chống đối của các chính phủ dân chủ và công luận, (Khi bị can đã “nhận tội và xin khoan hồng”) hay có cơ để “khoan hồng” thả luật sư Lê Công Định nay mai khi không chịu nổi áp lực quốc tế, phải đáp ứng đòi hỏi của quốc tế mà không mất mặt. Đối nội, làm nhụt chí những luật sư, trí thức bất đồng chính kiến, khi nhìn gương luật sư Định, hào khí là thế mà nay cũng phải “tự thú tội và xin khoan hồng”, để không còn ai dám bày tỏ quan điểm, ý kiến bất đồng với chế độ, dù là những quan điểm đúng đắn, ý kiến xây dựng, được thể hiện một cách hòa bình như những gì luật sư Lê Công Định đã làm. Tất nhiên, hiệu quả hai mặt này, liệu Việt cộng có đạt được không lại là chuyện khác, thực tế sẽ khẳng định. Chúng ta hãy chờ xem.

Từ Linh

Ngày 22-6-2009

Bình luận